

# Kansarme kinderen hebben ook recht op muziekles

Odd Fellows zetten zich in voor het Leerorkest Nederland

In 2025 vieren de Odd Fellows 150 jaar verbondenheid in Nederland. Een bijzonder jubileum dat zij graag benutten om iets blijvends te betekenen. Dit jaar zamelen zij muziek-instrumenten in voor het Leerorkest Nederland – zodat zoveel mogelijk kinderen, ongeacht hun achtergrond, de kans krijgen om muziek te maken.

**S**amen muziek maken is magisch. Wie ooit in een orkest of band heeft gespeeld, weet hoe bijzonder het is om met anderen één klank te vormen. Voor kinderen is die ervaring niet alleen leuk, maar ook enorm vormend. Muziek versterkt zelfvertrouwen, bevordert concentratie, stimuleert samenwerking en opent een nieuwe wereld. Elk kind zou die kans moeten krijgen – ongeacht achtergrond of inkomen.



Precies dat is het uitgangspunt van Stichting Leerorkest Nederland. Wat begon in 2005 in de Amsterdamse Bijlmer, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk initiatief. In tientallen gemeenten – van Maastricht tot Enschede – krijgen kinderen via hun basisschool muziekles en spelen ze samen in een orkest. De kracht van het concept? Iedereen doet mee.

## Kunst is van iedereen

Oprichter Marco de Souza, destijds directeur van een muziekschool, zag hoe ontoegankelijk muziekonderwijs vaak is. Lessen zijn kostbaar, instrumenten duur. Muziek lijkt iets voor de elite. Maar volgens De Souza is kunst voor iedereen. Daarom verlaagde hij de drempel: via het leerorkest krijgen kinderen niet alleen gratis muziekles, maar ook een instrument in bruikleen.

Die instrumenten worden beschikbaar gesteld via het Muziekinstrumenten-depot, een unieke voorziening binnen de stichting. Dankzij giften, donaties en vrijwilligerswerk worden

gebruikte instrumenten opgeknapt en uitgeleend aan kinderen die anders nooit een viool, dwarsfluit of trompet zouden kunnen bespelen.

Dat het initiatief breed wordt gedragen, blijkt uit de lijst ambassadeurs: onder meer Freek en Hella de Jonge, Berdien Sternberg, Herman van Veen, Cor Bakker, Tania Kross en professor Erik Scherder maken zich sterk voor het leerorkest. Koningin Maxima is ere-voorzitter. Hun gezamenlijke boodschap: ieder kind verdient de kracht van muziek.



## Geluk door meedoen

Het leerorkest is meer dan een muziekproject. Het gaat om meedoen, erbij horen, trots zijn op wat je kunt. Uit onderzoek blijkt dat 'mee kunnen doen' een van de belangrijkste factoren is voor geluk bij kinderen. Juist op scholen met veel kansarme leerlingen kan een leerorkest een verschil maken. Kinderen leren samen spelen, leren doorzetten en bouwen aan zelfvertrouwen. En wie zelfvertrouwen ontwikkelt, leert ook op andere vlakken beter functioneren. Niet alleen de kinderen, ook ouders raken betrokken. Wie zijn kind ziet schitteren met een klarinet op het podium van het buurttheater, zit trots op de eerste rij.

Een leerorkest maakt zichtbaar wat er allemaal mogelijk is – zelfs als de omstandigheden thuis moeilijk zijn.

## Muziekinstrumenten gezocht

Natuurlijk zijn er voor al die jonge muzikanten instrumenten nodig. En juist die liggen bij veel mensen thuis



## Hoe kan ik een instrument doneren?

- Heel eenvoudig.
- Stuur een mail of bel met Henk Wesselius, coördinator | van de Odd Fellows:  
- [wesselius.henk@gmail.com](mailto:wesselius.henk@gmail.com)  
- T: 06-53 68 01 69
- Er wordt een afspraak gemaakt en het instrument wordt opgehaald.
- Onze tegenprestatie: U ontvangt het boek 'Violen in de gymzaal'.

ongebruikt op zolder of in de kast. Misschien hebt u er ook nog één – ooit met plezier bespeeld, maar nu vergeten. Zonde, want uw instrument kan een kind gelukkig maken.

## Aan welke instrumenten is behoefte

**Blaasinstrumenten**  
dwarsfluit, hobo,  
klarinet, saxofoon,  
fagot, trompet,  
bugel, cornet,  
hoorn, euphonium,  
bariton, trombone

**Snaarinstrumenten**  
viool, (4/4 en 3/4)  
altviool (4/4 en 3/4)  
cello (4/4 en 3/4t)  
contrabas (4/4 en 3/4)  
akoestische(bas)gitaar  
elektrische (bas)gitaar

**Toetsinstrumenten**  
keyboards

**slagwerk voor orkest**  
drumstellen kunnen wij  
tijdelijk niet aannemen.

**Welke instrumenten kunnen helaas niet worden gedoneerd**  
accordeon, blokfluit,  
citer, cuatro, piano,  
vleugel, drumstellen,  
klavecimbel,  
mandoline, xylofoon

## Help het Leerorkest

Onze oproep is simpel: Doneer uw niet meer gebruikte instrument. Van bewaren wordt het niet beter – van weggeven juist wél. Geef een kind de kans om te groeien met muziek. Want ieder kind verdient muziekles.

## Een uitstekende bestemming

Binnen Stichting Leerorkest Nederland beheert het Muziekinstrumentendepot de instrumenten. Er is een reparatieatelier dat gebruikte instrumenten een tweede leven geeft. Met hulp van 35 vrijwilligers worden strijk-, snaar-, koper- en rietinstrumenten liefdevol hersteld en speelklaar gemaakt. Zo wordt een gedeukte trompet weer strak gemaakt, en een viool met een gescheurd bovenblad wordt zorgvuldig gelijmd. Zo komt elk instrument weer tot leven in handen van een kind dat niet kan wachten om te beginnen.

*Het Leerorkest Nederland en het Muziekinstrumentendepot zijn ANBI-instellingen.*

## Wie, wat zijn de Odd Fellows?

De Odd Fellows vormen een wereldwijde broederschap van ruim 65.000

leden. In Nederland zijn zij al 150 jaar actief, met 70 loges verspreid over het land. Odd Fellows zetten zich in voor persoonlijke groei, verbinding en maatschappelijke betrokkenheid.

## Wat maakt iemand een Odd Fellow?

Odd Fellows streven naar persoonlijke groei, onderlinge verbondenheid en een bewustere samenleving. Zij doen dat op basis van drie kernwaarden, die samen de drie schakels vormen in hun symbool:

- VRIENDSCHAP** – verschillen overbruggen door echte verbondenheid
- LIEFDE** – geven zonder iets terug te verwachten
- WAARHEID** – samen zoeken naar wat het leven betekenis geeft.

## De loge is daarbij het hart van de beweging

In de loges komen mensen van verschillende achtergronden samen om in gesprek te gaan over zichzelf, de samenleving en wat het betekent om mens te zijn. Vanuit deze waarden steunen Odd Fellows kleinschalige maatschappelijke initiatieven – niet om op de voorgrond te treden, maar om bij te dragen aan een menselijker wereld. Religie is binnen de Odd Fellows niet relevant.

## Meer weten?

Kijk op [www.oddfellows.nl](http://www.oddfellows.nl)

